



Camperen door Denemarken

Tekst & Beeld: Madeleine van de Wouw

In een dikke file staan op weg naar zuidelijke vakantiebestemmingen? Nee, dit jaar gingen wij voor de verandering eens richting het noorden. Naar Denemarken om precies te zijn. Niet kamperen met tent of caravan, maar door het land trekken met de camper. En dat 'camperen' door Denemarken beviel prima...

► **VAN ALLE 'BUITENLANDEN'** is Denemarken wellicht het land dat het meest op Nederland lijkt. Althans, het Nederland van de jaren zeventig. Toen de wegen nog niet overvloed waren, je weinig troep op straat zag en het gevoel van veiligheid nog groot was. Camperen door Denemarken is dan ook erg relatie. Je vliegt je vliegtje, de wegen zijn prima berijdbaar, je kunt vrijwel overal met je camper komen en er is altijd een parkeerplek.

Bent een leuk gezelschap, zo'n grote campers uit allerlei landen, gebroederlijk naast elkaar.

Quickstops

Omdat je in Denemarken niet 'wild' mag kamperen zijn op veel campings speciale 'quickstop' plaatsen voor campers. Het tarief ligt lager dan het gewone campingtarief, omdat je er in principe pas vanaf 20.00 uur terecht kunt en de volgende dag voor 10.00

uur weer uitgecheckt moet zijn. Op de ene camping (Lakolk op Rømø) worden deze tijden ruim ghaanteerd terwijl het op een andere camping (Carlsberg in Læsø) geen probleem is als je eerder komt.

Jutland

We starten in Jutland in Ribe, een van de oudste steden in Denemarken. Daar je in het Vikingmuseum niet snel uitgekeken. Onze eerste quickstop

is net onder Billund op Egved Camping, een rustig terrein met grote tuinjes. Na een dagje Legoland rijden we naar het schiereiland Funen. Ons doel is Odense. Deze stad is bekend omdat sprookjeschrijver Hans Christian Andersen er woonde. Met een beetje geluk (mooi weer!) zie je bij het gelijktijdige museum een theaterspektakel waarmee al zijn sprookjesfiguren de revue passeren. Minder bekend, maar een aanrader, is Tidens Samling, een museum waar je overal aan mag zitten. Vlakbij Odense ligt het openluchtmuseum Fynske Landsby waar je een goed beeld krijgt van het leven op het Deense platteland in de tijd van Andersen.

Picknicken

Na twee dagen Odense zakken we al naar het zuiden van Funen. We komen in het gezellige Faaborg. Ga zeker naar het gevangenis museum en Den gamle Gaard, een authentiek ingericht 'stadshuis' waar de grote lietje van Andersen woonde. De route naar Dyneborg is net zo pittoresk als het plaatje zelf. We kijken naar de slaperige bootlifteigheid in het haventje. Op het bankje naast ons zit een picknickende Deense familie. Picknickplekken, sunnigen tellen niet barbecue, vind je overal in Denemarken, net als openbare toiletten (schoon en met toiletpapier!). Ook wij hebben die picknicktafel te pakken, want wat is er nou leuker dan je bord leeg eten met de kustelende zee of een mooi bos als uitzicht?

Gedoogplek

Het is dan ook al laat als we op het parkeerterrein van kasteel Egeskov komen. Hier worden camperovernachtingen gedoogd en we bevinden ons in internationaal campervaktschap. In het kasteel, de bijbehorende musea en de tuinen ben je een hele dag zoet. Ook het Valdemarslot, vlakbij Svendborg, is de moede waard. Al valt het wel in het niet na kasteel Egeskov.

Kopenhagen

Via de grote tolweg, die de eilanden Funen en Sealand met elkaar verbindt, rijden we, met een omweg langs de Vikingenburcht in Trelleborg, daar naar Kopenhagen. Voor campers is het grote parkeerterrein van camping 'een prima plek. Het is juist

grootkoop maar er zijn douches en toiletten en je zit op loopafstand van het centrum.

Vikingspoort

Na de drukte van Kopenhagen is Helsingør in het noorden een oasis van rust. Vanaf het Kronborg Kasteel, bekend van Shakespeare's Hamlet, kijken we over het smalle deel van de zeestraat Øresund naar overbuur Zweden.

Waar je in Denemarken ook komt, overal vind je sporen van de Vikingen. Wij volgen hun spoor naar het Vikingschipmuseum in havenplaats Roskilde en maken een boottocht in een, net echt, Vikingzeilschip. Op de parkeerplaats voor het museum heb je mooi uitzicht over zee en haven. Een prachtige plek voor ons diner. Later krijgen we op Tempelkrogens familiecamping in Vojperod van de handelijke eigenaresse een prima quickstopplek op het terrein.

Terug naar Jutland

Onderweg naar Sjælands Odde, waar we de ferry nemen naar Aarhus, zien we een bordje 'Løppemarket'. Yes, een nummelmakker! We kunnen de verleiding niet weerstaan, parkeren de camper en snuffelen enthousiast tussen de vele kramen. Weer terug in Jutland gaan we naar Ebeltoft. In de haven van deze prachtige stad ligt het fregat Jylland, het grootste houten oorlogsschip ter wereld. Naar een trekpleister: de nachtwachten die om 20.00 uur op de stoep van het stadhuis een lied zingen. Wat is het leven mooi als we vanaf het terras van het glasmuseum naar de ondergaande zon kijken!

Margriethoute

Na de quickstop op Blushøj camping Theltholt rijden we langs de kust een stuk omhoog. Wat een prachtige rots! Dan steken we, gedeeltelijk via de Margriethoute, over naar de westkant van Jutland. De lange stranden hier hebben een enorme aantrekkracht op watersporters en op de Hindå Sandcamping staan we dan ook hutje mutje. Gelukkig is de Margriethoute naar het door een dam met het vasteland verbonden, eiland Rømø prachtig. Het ligt op een van onze Waddeneilanden, met dat verschil dat je hier niet zo snel of car-

per het strand op kunt. Dat doen we dan ook, en net als veel anderen even weg op het strand. Voor de quickstop (parkeerplaats) gaan we naar camping Hørnebøyy.

Terug naar huis

Dan zit onze reis er weer bijna op. Maar we ontdekken nog een prachtige Abelins Gaard. Deze authentieke museumboerderij is volledig ingericht met spullen van de vorige eigenaars/bewoners. Als je door de kamer duikt voel je bijna Abelins aanwezigheid. Hier krijgen we nog een tip: een paar kilometer verder is in Bjørk Vikinghavn een grote Vikingmarkt waar we beslist geen moeten. We kijken er onze ogen uit. Honderden mensen uit allerlei landen zijn verkleed als Viking, overnachten in Vikingtenten, bedienen oude



Tips en wetenswaardigheden

Vikingambachten en voeden eeuwenoude Vikingrituelen uit. Heel erg en een prachtige afsluiting van ons bezoek aan Vikingland Denemarken.

Wij vonden camperen door Dene marken, op een regenbutje na, een zonnige aantrekkelijkheid. En dan hebben we het niet alleen over het weer: de Denen zijn vriendelijk, de wegen

zijn prima, de voorzieningen geweldig en met een camper kan je, op kleine busplaatsjes na, overal komen. We zagen prachtige plekjes en deden leuke dingen. Wel jammer dat je niet wild mag camperen want wat is er nou mooier dan op het strand kijken naar de zonsondergang? Juist. De zon op het strand zien opkomen! *

"Viking, we kijken onze ogen uit"



- Den (Scandinavisch) campingcomet is verplicht en te koop op de eerste camping waar je overnacht.
- Betaal contant. Op betallen met creditcard kom bijna overal een toeslag van minimaal 3,5%.
- Uit eten gaan is niet zo prizig, wel duur zijn drankjes (bier, cola, koffie etc).
- Supermarkten vind je voak aan de rand van de wat grotere plaatsen.
- Denemarken heeft kilometers strand, maar je kunt niet overal het strand op. Toegang tot de stranden staat uitgescheiden. Parkeer geen probleem.
- Let op de soms hoge verkeersdrompels in dorpen en stedjes.
- Ook voor campers: volg stukken van de Mørgårdsroute voor ritten door mooie landschappen. Herkenbaar aan het bordje met het Mørgårdssymbool.
- Tijdsvertocht? Reserveer in het hoogseizoen minimaal twee dagen van tevoren.
- Honden zijn op campings en in veel openluchtmusea toegestaan. Er is eenlijnplicht en je moet uitwerpselen opruimen.
- In de meeste musea hebben kinderen tot 18 jaar gratis toegang!
- De meeste campings hebben Quickstop-pauktenten op het terrein zelf. Soms is het een plek op het parkterrein van de camping, met gebruik van de campingvoorzieningen.
- Opvallend: alle campings hebben uitgebreide barbecue mogelijkheden en goed uitgeruste keukens met kookfaciliteiten. Vaak ook met magnetron en/of oven (soms gratis, soms tegen betaling).
- Douchen is op veel campings niet bij de prijs inbegrepen en gaat met douchemunten, kraantjes of geld.
- Denk aan de sluitingstijden van de campingreceptie! Enkele terrassen hebben een creditcard check-in voor campers (camping Billund).
- Geparkeerd kost een quickstopplekje tussen de 100 en 160 kronen (14/20 euro), exclusief elektro.